

Bij offerte-aanvragen krijgen ze wel eens de vraag: "Zijn jullie betrouwbaar?" 'Dat we dit jaar 100 jaar bestaan, zegt dan meestal alles', zegt Ralph Beckers, van Schildersbedrijf Beckers.

TEKST: MAUD DELAHAUJE/ MANACO FOTO'S: WILLY OPREIJ

Ondernemen in vakmanschap



Ralph en Marion Beckers, de 3e generatie schildersbedrijf, traden in de voetsporen van Hub en Gerda Beckers.



WWW.SCHILDERS
BEDRIJF-BECKERS.NL

Op de vensterbank van Ralphs kantoor staat een foto van opa Beckers: met fiets en aanhangertje onderweg naar een schilderklus. Elke dag kijkt hij naar zijn kleinzoon. 100 jaar verschil zit er tussen de twee; de tijd en de technieken zijn anders, de liefde voor het vak hetzelfde. 'Een geweldig ambacht', omschrijft Ralph Beckers het schildersvak. Toch was Ralph niet altijd die mening toegedaan. Tot aan zijn MEAO was hij overtuigd: nee, een derde schildersgeneratie Beckers zou er niet komen. Pap en mam Beckers hadden zich erbij neergelegd. Totdat Ralphs diensttijd aanbrak. '14 maanden tijd om na te denken', kijkt hij terug. 'Ineens werd het me duidelijk: ik wilde de zaak van mijn ouders overnemen. Die twee verbaasd, maar enorm blij. Het vak? Dat moest ik tot in de puntjes beheersen vond ik, maar het was niet mijn ambitie om voor altijd schilder te blijven. Juist het ondernemen sprak me aan.'

'Aan de slag dus en onderaan beginnen. Na drie jaar opleiding en meewerken in het bedrijf, nam ik in 1987 de zaak over. Vanaf dag één zei mijn vader: "Er kan slechts één kapitein op het schip zijn" en trad naar de achtergrond. Natuurlijk hield hij een oogje in het zeil, maar hij liet me mijn gang gaan. Pap en mam werkten nog een half jaar mee, zagen dat het goed was en vertrokken naar Spanje. 'Ik nam de administratieve werkzaamheden van mijn schoonmoeder over en samen gingen we ervoor', vult echtgenote Marion aan. Ralph: 'Inmiddels werken we met 12 schilders elke dag aan mooie onderhoudsopdrachten. Ik zorg voor de planning en de materialen, zodat de schilders zich kunnen focussen op hun werk. Elke dag ben ik op de werken te vinden en ik zorg zelf voor de oplevering. Het móet goed zijn. Vakwerk, een goede prijs en "afspraak is afspraak" zijn de kernwoorden en de basis van 100 jaar Schildersbedrijf Beckers. 100 jaar vakmanschap en ondernemerschap. Het vak is geweldig, het ondernemersrisico is soms pittig, maar de zelfstandigheid is heerlijk.'

'Onze zoon Sven krijgt inmiddels dezelfde vraag van mijn vader: "Ga je de zaak overnemen?" Svens antwoord is minder stellig dan het mijne destijds: "Zeg nooit nooit." Onlangs studeerde hij af als Bachelor of Commerce en hij gaat nu eerst ervaring opdoen en zichzelf verder ontwikkelen. Maar we zien al dat het ondernemersbloed door zijn aderen stroomt. En meestal kruipt bloed toch waar het niet gaan kan...'

